

72. *Respectvolle relaties*

wederzijds respect ☆ vriendschappen ☆ keuzes ☆ afstand nemen ☆ collegialiteit

Ron zat met Deborah aan Thibo's vijver. Het was een maandelijkse gewoonte geworden om op deze vredige plek rustig bij te praten.

'Deborah, ik heb je advies nodig. Ik krijg het in mijn hoofd maar niet uitgeklaard: waarom kunnen mensen soms zo oneerlijk zijn? Ik geef het beste van mezelf aan iedereen, ik doe alles met een zuivere intentie en toch stel ik vast dat mensen dit niet altijd respecteren. Hoe ga jij daarmee om?'

'Ron, het thema *relaties* is iets boeiend. Soms leer je op een totaal onverwacht moment iemand kennen waar je de rest van je leven een fijne vriendschapsrelatie mee hebt. Anderzijds heb je het ongetwijfeld ook al meegemaakt dat een relatie waarvan je dacht dat dit een hechte vriendschap was, voor de ander toch niet veel betekent. Dat stelt je teleur.'

'Hoe kan ik weten of iemand het goed met me voor heeft?'

'Dat weet je niet altijd meteen. Bij sommige mensen beseft je pas na een tijd dat ze enkel beroep op je doen als ze in de problemen zitten of gewoon even gezelschap nodig hebben. Natuurlijk is het hun volste recht om dit telkens weer te proberen, maar jij hebt de vrije keuze om hier al dan niet op in te gaan. In een gezonde relatie is er altijd sprake van *wederzijds* respect.'

'Maar hoe ga je om met oneerbiedig gedrag tussen collega's? Soms zie ik mensen dingen doen of zeggen waarvan ik denk: 'Hoe duf je, zo respectloos!'

'Kijk Ron, wat wil iedereen in zijn leven? Gelukkig zijn! Iedereen doet altijd die dingen waarvan hij denkt dat het hem op dat moment – al is het maar héél even – gelukkig maakt. Ook in het bedrijfsleven. Dus ook al vind jij iets totaal onrechtvaardig of respectloos, de persoon die het doet of zegt, voelt zich helemaal in zijn nopjes, op zijn minst voor enkele ogenblikken!'

Ron keek Deborah niet begrijpend aan en fronste zijn wenkbrauwen.

'Ron, Laat me een verhaal vertellen. Thibo had in zijn jonge jaren een heel fijne vriend, waar hij eens een aanzienlijke som geld aan geleend had, om hem uit de nood helpen. Die vriend beloofde dat hij het zo spoedig mogelijk zou terugbetalen. Maar de maanden en jaren verstreken... Ondanks Thibo's herhaalde verzoeken, kwam zijn vriend maar niet over de brug met het geleende geld. Thibo had het er behoorlijk moeilijk mee. Uiteindelijk heeft hij op een dag een brief geschreven naar zijn vriend met een tekst die ik nooit

zal vergeten. Het ging zo: “Beste maatje, als het bedrag dat ik je geleend heb zo belangrijk voor je is, dat je zelfs onze vriendschap hieraan wilt opofferen, dan respecteer ik je keuze. Meer nog: als je het geld belangrijker vindt dan onze vriendschap, dan hoef je me dat geld niet meer terug te geven.” Thibo heeft de brief op de post gedaan en heeft daarna nooit meer iets van die vriend gehoord. De vriendschap was voorbij. Maar voor hem kwam er rust in zijn hoofd en vrede in zijn hart.’

‘En zo deed hij dat ook met relaties en contacten in zijn werkveld. Thibo zette zich met hart en ziel in: hij behandelde iedereen vriendelijk, gelijk en met het volste respect. Als hij merkte dat mensen persoonlijke ambities voorop stelden die ten koste gingen van het welzijn of het respect van anderen, dan ging Thibo met deze mensen in gesprek. Want vaak deden ze dingen uit onwetendheid, iedereen maakt wel eens fouten. Hij verwachtte dus zeker niet dat anderen altijd perfect waren. Maar als ze volhardend waren in hun aanpak en niet bereid waren om het hoger belang voorop te stellen, dan hield de samenwerking op. Zijn tijd was te kostbaar om door te brengen met mensen die niet strookten met zijn ethische waarden. Hetzelfde gold voor samenkomsten waar hij onvoldoende respect en waardering voelde voor elke aanwezige. En weet je wat het mooie was? Er kwamen mooiere, echtere ontmoetingen voor in de plaats.’

‘Geloof me Ron, op dit ogenblik zijn er mensen op zoek naar wat jij te bieden hebt. Mensen die hunkeren om een respectvolle relatie met jou aan te gaan. Mensen die van jou willen leren, mensen die hun inzichten met jou willen delen, zodat ook jij kan leren. Door *nee* te zeggen tegen halfslachtige relaties, krijg je ruimte om *ja* te zeggen tegen respectvolle relaties, zowel privé als op werkveld. Ontwikkel je kwaliteiten als leider en maak er je specialiteit van om uitzonderlijk mooie relaties te bouwen met anderen: dat is het geheim van een echt gelukkig vijfsterrenleven.’

Ron staarde in het water. Zijn vraag was beantwoord. Het was oké om het gezelschap op te zoeken van mensen die hem respecteerden, waardeerden en die oprecht in hem geloofden. Hij wilde net als Thibo een meester worden in het bouwen van hechte relaties, waarbij hij niet alleen een gerespecteerd leider wilde worden, maar vooral een *geliefd* leider.

Hoe werd Thibo omschreven als het ging om relaties bouwen en onderhouden?

III-1